

# SAMTALSFRÅGOR TILL PREDIKAN 20210207

Tema: "Tänk när Sverige hittar Bibeln igen...".

Bibelord: 2 Krön. 34:1-5,8-10,14-21,  
35:18-19, 1 Petr. 4:17, Ps. 139:13-16,  
Matt. 7:12, 2 Mos. 20:14, Ef. 5:25, 4:25.

1. Hjälp varandra att återberätta det ni minns av predikan! Dela gärna med er om det var något som talade extra starkt till er eller som ni reagerade negativt på!
2. Håller ni med Hans i hans analys att Sverige skulle behöva hitta Bibeln igen? Vilka tror ni, i så fall, är orsakerna till att Bibeln har så lite

inflytande på vårt land? Vad skulle vi kunna göra åt det?

3. Hans menade att det måste börja med Guds församling. Vad kan vi göra för att sporra varandra till att bli mer överlåtna bibelläsare?
4. Josia som ledde reformationsarbetet i Juda rike var ju en väldigt ung man. Vad kan vi som församling göra för att hjälpa våra barn och ungdomar att tidigt börja söka Gud och verka för att Guds rike ska tillkomma?
5. I predikan fick vi höra om de sju samhällspelarna. Kommer ni ihåg vilka de var? (De finns uppräknade längst ner i den här texten, men

försök komma ihåg vilka de var innan ni kikar där!) Håller ni med om påståendet att vi inte bara ska verka för att se individer komma till tro utan också att genomsyra hela samhällsbygget med Guds Ord? Varför/varför inte?

6. Hur skulle den kristna församlingen kunna bli en tydligare röst i samhällsdebatten i olika viktiga frågor?
7. Hans lyfte i sin predikan upp den närmast tabubelagda frågan om abort. Tror ni att det över huvud taget går att lyfta den frågan idag? Hur skulle vi i så fall kunna göra det?

8. Dröm gärna tillsammans en stund om vad som skulle kunna ske när Sverige hittar Bibeln igen!
9. Be gärna för varandra och för församlingen! Om ni vill kan ni också väva in de sju samhällspelarna i era förböner.

De sju samhällspelarna:

- Guds församling
- Politiker och myndigheter
- Familjen
- Media
- Utbildning
- Näringsliv och arbetsplatser
- Kultur och idrottsvärlden