

# Samtalsfrågor till predikan 2021-01 31

Tema: Löften i Guds Ord

Bibeltext: 5 Mos 31:1-8

1. Sammanfatta gärna predikan för den som inte har hört den. Predikan finns också att titta på eller lyssna på under rubriken Media på församlingens hemsida.
2. Dela gärna tankar och reflektioner du fick utifrån predikan.
3. David sa att vårt Löftesland är Guds Ord, Bibeln. Vad tänker du om det?
4. Davids första punkt var "Gilead". Området Gilead var känt för sin balsam. David liknade Gileads balsam med Den Helige Ande. Vad är din relation till Bibelns undervisning om den Helige Ande? Har du på ett påtagligt sätt upplevt den Helige Ande? Berätta!
5. David sa att Gilead var ett gränsområde som Israel ofta var tvunget att försvara och att vi behöver vaka över vårt liv i den Helige Ande, vad tänker du om det?
6. Davids andra punkt var Naftali. Naftali i GT motsvaras i NT av Galiléen. I GT beskrivs Naftali som "Hedningarnas Galiléen" Jes 9:1, i NT möter vi en skepsis mot Galiléen, Joh 1:42, 7:52. Jesus väljer att bosätta sig i det föraktade Galiléen, Matt 4:13. Vad kan vi lära oss av att Jesus gör de föraktades område till sitt hem?
7. Davids tredje punkt var "Mannasse" och "Efraim". Dessa var två bröder som var Josefs förstfödda söner i Egypten. Deras namn betyder "glömma" och "fruktsam/livsfrukt". David sa att det hos Gud finns Helande glömska och Fruktamt hopp. David menade att dessa två "syskon" alltid kommer tillsammans. Josef fick nåd att glömma sina sår och sin sorg från det förflutna. Samtidigt fick han se en ny generation växa upp, han fick hopp inför framtiden. Vad är din relation till "gamla minnen" och "gamla sår" som lever kvar och skaver? Kan man bli hel från trasiga minnen från förr? Hur i så fall? Vad är det som på djupet kan ge hopp om en fruktsam framtid? Dela gärna personliga erfarenheter om ni är bekväma med det.
8. I slutet av sin predikan sa David att den som inte äter rätt mat på rätt tid kan bli odräglig för sin omgivning. Vidare sa David att "En kyrka som inte äter rätt mat, Guds Ord, blir en odräglig kyrkan som ingen vill vara med." Vad tänker du om det?
9. Till sist: Be för varandra och be om att få upptäcka Guds ords alla löften. Citera gärna löften från Guds Ord för varandra.

Lycka till med ert samtal och Guds rika välsignelse över er alla.

/David