

## LÅT OSS FIRA HERRENS MÅLTID I VÅRA HEM

Vilken fastetid det blev 2020. De fyrtio dagar av fasta som föregår påsken förvandlades till en fasteperiod för oändligt många fler än vad som vanligtvis brukar avskilja denna period för bön och fasta. Visste du förresten att ordet karantän bokstavligen betyder fyrtio dagar. Inför årets fasteperiod var det flera stora kristna initiativ som togs till bön och fasta. Men under de senaste veckorna är det som att hela jorden håller på att förvandlas till något av ett bönehus för alla folk. Det var nog länge sedan som det har betts så mycket som det gör nu. Människor letar fram sina dammiga biblar och börjar läsa nyfiket. Och fastans avståndstagande från njutningar, och fokusering på att dra sig undan det hektiska livet, har blivit en verklighet för oändligt många människor på vår jord. Nu är vi inne i stilla veckan och sällan har väl beteckningen varit mer relevant än i år.

De senaste veckorna är det mycket som har ställts på ända och fått oss att undra över vad det är som egentligen sker i vår värld. Jag har verkligen ingen full insikt i vad som händer men jag är övertygad om att vår Gud har full kontroll över det som sker. Precis som Gud inte hade förlorat kontrollen när Jesus spikades upp på ett kors i Jerusalem så har Han inte heller gjort det idag. På korset såg det ut som om allt gick förlorat. Men Gud lät välsignelse, godhet och liv springa fram ur det onda och destruktiva som drabbade Jesus på korset. Det lidande som vår värld just nu upplever är naturligtvis högst verkligt och förfärande. Men det kommer inte att sluta med död, utan med liv, den här gången också. När jag inför den här påsken har läst om bakgrunden till vårt påskfirande, den judiska påsken, så har det varit svårt att inte se paralleller till det läge som vi nu befinner oss i. Det judiska folket befann sig i slaveri i Egypten. Med tiden hade den dåvarande Faraos kommit att behandla det judiska folket allt tuffare. Men Gud hade sett till sitt folk. Han hade hört det rop som stigit upp ifrån dem. Därför hade Han nu bestämt sig för att befria dem ur deras fångenskap. För att knäcka Faraos motstånd hade inte mindre än nio plågor drabbat Egypten. Men Faraos förhärdade sitt hjärta och vägrat att släppa det judiska folket. Men inför den tionde plågan måste han resignera och låta folket gå.

När den tionde plågan kom över Egypten då dödades allt förstfött i Egypten. Men Gud gav då tydliga instruktioner till Sitt folk. Varje familjefader skulle ta sig ett felfritt lamm av hankön och slakta det. Sedan skulle man ta blodet från lammet och bstryka det på de båda dörrposterna och på övre dörrträet i husen. Därefter skulle de äta köttet och brödet. Brödet som de åt skulle vara osyrat. All surdeg skulle föras ut ur deras hus. Den natten fick ingen lämna sitt hus före morgonen. Men inne i husen skulle de vara beredda, ha bältet om livet, skor på fötterna och stav i handen. Det blev en vaknatt för de skulle vara redo när fångenskapens dörr skulle slås upp på vid gavel. Vi kan ana att det var en påfrestande, och för tron utmanande, upplevelse för judarna att befinna sig "instängda" i sina hus när dödsropen började höras runt omkring dem. Men mitt i natten kallade Faraos till sig Mose och Aron och gav dem tillåtelse att gå. Då stod hela folket beredda att dra ut i frihet. Skriften säger att den tid som Israels barn hade bott i Egypten var 430 år. Just den dag då de 430 åren hade gått drog alla Herrens härskaror ut ur Egyptens land. Gud är tajningens oöverträffade Mästare. Han har full koll på sakerna nu också. Du ska inte behöva tvivla på att Han som har skapat himmel och jord står rådlös inför ett virus. Men jag tror att Gud tillåter det som sker för att skaka bort våra falska grundvalar av trygghet och öppna upp vår värld för ett mäktigt exodus.

Likt det judiska folket, den första påsken, befann sig i frivillig karantän så är det ju med många av oss. Som det ser ut blir det ett högst annorlunda påskfirande i år. Men det här året, när dessutom den judiska och kristna påsken är synkroniserade, vill jag uppmuntra oss till att vara med och arrangera ett stort nattvardsfirande i våra hem. På inget ställe

kommer vi att vara många närvarande, men tillsammans kan vi forma ett jättestort firande där vi påminner oss vad Jesus gjorde för oss på korset. Mitt förslag är att vi på skärtorsdagskvällen klockan 19.00 kommer tillsammans i våra hem för att fira Herrens måltid. (Om den tiden inte fungerar för dig/er så välj en annan tidpunkt under den dagen.) Jag vet att vi har olika uppfattningar kring detta med nattvarden men tänk om vi ändå skulle kunna komma överens om att i vår ensamhet, eller tillsammans med de människorna som finns i vårt hem, i all enkelhet fira en Herrens måltid. Gör det på det sätt som är möjligt för dig/er. Låt oss då rensa ut surdeg. Låt oss bekänna synder som kan finnas mellan oss eller där vi kan identifiera oss med synder i vårt land. Låt oss bekänna dessa synder och sedan frimodigt ta emot förlåtelse. Låt oss sedan fira Herrens måltid. När vi gör det ber vi för alla som drabbats av coronaviruset och för alla hjältar i sjukvården som nu gör hjälteinsatser för att skydda och rädda liv. Men vi bestyrker också dörrposterna till våra liv, familjer, församlingar, vårt land och vår värld. Vi ber om att coronaviruset ska få förlora sin kraft och vi ber om att en dörr ut i frihet ska slås upp på vid gavel. Jag tror att ur dessa tuffa skakningar ska en våg av frihet välla fram. Mängder av människor som befinner sig i syndens fångenskap ska få komma ut i verklig frihet. Och många av dem som idag befinner sig som slavar under allehanda destruktiva makter ska få komma ut i frihet. Det väntar ett underbart exodus efter den här plågan. Men då gäller det att vi är förberedda. Låt den här tiden få bli en tid där du söker dig närmare Gud, än vad du någonsin har varit, i Ordet, bönen och tillbedjan. Gör dig beredd för Gud kanske har större saker på gång än vad vi kan be eller ens tänka.

På skärtorsdagen firar vi Herrens måltid tillsammans och fäster blicken på vad Jesus har gjort för oss på korset. Till Hans namn ska folken sätta sitt hopp. Låt oss sedan se till att fira en påsk med Jesus i centrum, även om vi inte kan mötas till stora samlingar. I år kommer det att vara lika sant som någonsin: "Kristus är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden!"

Här följer förslag på böneområden:

1. Tacka Jesus för kraften i Hans blod. Det finns ingen större kraft, ingen annan kraft som kan besegra synden.
2. Bestyrk i tro dörrposterna till våra liv, våra familjer, våra församlingar, vårt land och vår värld.
3. Rensa ut all form av surdeg och oenighet. Bekänn synder och ta sedan emot Guds förlåtelse.
4. Be för människor som just nu upplever sig ensamma och rädda. Fråga Gud om det är någon speciell som du/ni ska ta kontakt med och uppmuntra.
5. Be för människor som drabbats av coronaviruset. Be om helande och att den här plågan ska få klinga av och upphöra.
6. Be om kraft för sjukhuspersonal som idag sliter oändligt hårt.
7. Be om vishet för alla ledare i olika sammanhang som idag har ansvaret för att ta svåra beslut.
8. Be för företagare och människor som upplever stora ekonomiska utmaningar.
9. Be om en mäktig andeutgjutelse över hela vår värld. Be om ett mäktigt Guds verk bland både judar och hedningar.
10. Gör dig beredd att gå när Gud kallar dig ut ur det som just nu begränsar din kallelse och tjänst.