



Program för  
Bön-och fastevecka 1.  
1-7 april



## Planterad vid vattenbäckar.

<sup>1</sup>Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, <sup>2</sup>utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. <sup>3</sup>Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör det lyckas väl. Psaltaren 1:1-3

Psaltaren inleds med ordet "Salig". Många bibelöversättningar använder ordet "Välsignad", Bibel 2000 skriver "Lycklig". Tillsammans ger de orden oss en bild av vad psalmisten är ute efter. Att vara Salig, Välsignad, Lycklig handlar om att komma in i ett rätt förhållande till sin skapare. Det hebreiska ordet som användas är esher/ashar och betyder ungefär "något som är rakt eller rätt". Ordet står i pluralform så vi skulle kunna säga att saligheten och välsignelsen berör oss i en mångfald eller med en ökande styrka, när vi håller oss nära Gud.

Psalmisten skriver att det finns tre saker den salige inte gör. Den salige *följer inte* gudlösas råd, *går inte* in på syndares väg, *sitter inte* bland föraktare. Följer inte...går inte...sitter inte. Det handlar om tankar, handlingar och tillhörighet. Dåliga, eller gudlösa, råd kan få mig in på fel väg och göra att jag hamnar i dåligt sällskap.

Det verkar som psalmisten menar att det finns en välsignelse i att inte följa gudlösa råd, eller de gudlösas rådslag. Texten varnar oss för att okritiskt följa tankesystem som inte vilar på Guds ord.

Vidare säger psalmisten att den salige inte går på syndares väg. Ordagrant står det att den salige inte står, eller stannar, på syndares väg/stig. En väg eller stig talar om riktning.

Den salige stannar inte på syndares väg för Guds välsignelse uppenbarar den felaktiga riktningen. Den salige är inte rädd för att färdas på en mindre trafikerad väg, den smala vägen. Disneys Tjur Ferdinand har lärt generationer att vara noga med var man sätter sig. Ferdinand sätter sig på en humla och kastas in i ett sällskap och en miljö han inte hör hemma i.

Den Salige sitter inte bland föraktare säger

Psalmisten. Våra olika bibelöversättningar använder här orden hädare, hånfulla och bespottare. Den Salige "sätter sig" inte i en gemenskap där hädelse och förakt för Guds ord odlas och tillåts växa.

Nu ändras fokus i texten och psalmisten beskriver nu var den Salige får sin salighet från. Den salige "har sin glädje i Herrens undervisning." Ordet som Folkbibeln översätter med "undervisning" är det hebreiska ordet "Tora" som betyder lära, undervisning, lag. I sin vidare betydelse handlar det om allt som Gud lär och undervisar genom sitt ord. Den Salige har alltså sin glädje och sin lust i att läsa, lyda, tro och följa Guds ord.

Om någon har sin lust och glädje i något behöver du inte påminna eller be denne att göra något. Glädjen och passionen hjälper personen att göra det av sig själv.

Psalmisten verkar säga att saligheten hänger ihop med glädjen över Guds Ord.

*"Människan behöver glädje, en högre lycka. Hennes hjärta är inte tänkt att vara ett vakuum. Om det inte fylls med det bästa, kommer det fyllas med ovärdighet och besvikelser." C Spurgeon*

Glädjen och lusten över Guds ord driver den Salige att begrunda Herrens ord. Återigen kan det var intressant med att se hur olika bibelöversättningar hanterar orden, i det här fallet begrunda. Här möter vi uttrycken "läser", "tänker på", "mediterar" och "läser upp". De flesta engelska biblar översätter ordet med mediterar. Den Salige mediterar, tuggar, idisslar undervisningen i Guds ord.

I österländsk andlighet handlar meditation om att *tömma* sig själv och sitt medvetande. Det är en farlig väg. Ett tomt sinne kan bli en välkomnande öppen dörr för bedrägliga eller rent av demoniska krafter. I Kristen tradition handlar meditation om att *fylla* sinnet med Guds ord genom att begrunda ordet, tänka på det, läsa det och be Guds Ande uppenbara ordet.

I Judisk tradition var och är det inte ovanligt att man läser ordet högt, både när man är själv och tillsammans med andra. Prova gärna det när du är själv och läser och begrundar.

Den Salige har Guds ord i sitt sinne två gånger per dygn, dag och natt. Det vill säga alltid. När den Salige har sin glädje i Guds ord och begrundar det dag och natt, blir den Salige som ett träd som är planterat vid livgivande vatten. Ett träd som alltid har tillgång till friskt vatten är ett träd som bär frukt i "rätt tid". All frukt har sin rätta tid, sin säsong. De Salige får vid livets vattenkälla se hur Andens frukter växer och mognar i rätt tid och får möjlighet att uppleva hur kärlek, glädje, frid, tålmod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning växer.

Bruna, döda, vissna löv indikerar att trädet drabbats av torka eller död. Den salige är som ett träd utan tecken på torka eller död.

Den tredje versen avslutas med orden: "Och, allt han gör, det lyckas väl".

Det betyder inte att den Salige alltid för egen del kommer nå lycka och framgång, utan det betyder att Gud kan skapa gott ur varje omständighet och tid.

### **Böneinriktning vecka 1.**

Vi vill under dessa båda böneveckor (1–14 april) söka Gud för församlingens framtid.

Den här första veckan får du gärna använda dig av Psalm 1 som en del av din bön.

Även om psalmisten talar om en person, den salige, kan vi med stor frimodighet använda orden i psalm 1 och be för hela församlingen.

Vad är Guds råd till oss i församlingen just nu?

Vilka "vägar" ska vi gå in på och vilka "vägar" ska vi inte gå?

Vilken riktning vill Gud föra oss i?

Var ska vi "sätta oss" och i vilka situationer ska vi inte stanna?

Vad säger Guds Ord till oss som församling idag? Vad talar Gud genom sitt Ord när vi mediterar det och begrundar det?

Vad säger Gud till oss när vi avsätter mer tid (dag och natt) tillsammans inför Guds Ord?

Finns det vattendrag eller källor vi behöver söka oss djupare i just i denna tid? Ordet, Bönen, Tillbedjan...

Vilken frukt är det tid för oss i församlingen att bära just nu? Vad är det Gud låter mogna fram i vår gemenskap nu?

Kan vi lära oss något av Guds vägar och timing när vi ser det som vuxit fram på Kungssporten?

### **Fasta**

Under vår böneperiod vill vi utmana så många som möjligt att avsätta tid för fasta. Om du kan tänka dig att avsätta en eller flera dagar för fasta får du gärna sätta ett kryss på de dagar du fastar på listan vid receptionen i kyrkan. Att se att vi är fler som fastar skapar frimodighet och glädje. Om du av någon anledning inte kan avstå mat eller dryck men ändå vill vara med i fastan kanske du kan avstå något annat, t ex skärmtid eller nöjen, för att avsätta tid för bön.

### **Tilltal**

Om du under din bön upplever att Gud säger något till dig om församlingen, eller om du uppfattar att en bibeltext har ett budskap till oss just nu, får du gärna dela med dig av det till oss. Skicka det gärna i så fall till någon av pastorerna och gärna via e-post.

### **Boka bönerummet**

Under böneperioden kan du boka tid i bönerummet.

Det finns en lista utanför bönerummet som du kan fylla i. Det går också att boka rummet via ett googledokument som du hittar på församlingens hemsida där informationen om böneveckan finns. Googledokumentet kommer aktiveras under måndagen den 1 april. Bönelistan vid bönerummet kommer uppdateras varje dag och synkas med googledokumentet.

Bibeltext med tankar om böneinriktning för vecka två läggs ut i kyrkan och på hemsidan till helgen 6-7 april.

Välkommen med i bön och fasta.

/David

## Tider och samlingar under böneperioden 1–14 april

Må 1	12.00	Lunchbön
Ti 2	12.00	Lunchbön
On 3	12.00	Lunchbön
To 4	07.00	Morgonbön
	12.00	Lunchbön (i kyrkan och på Tändsticksområdet)
	18.30	Torsdagsbön
		Stillhet, bibeltexter, begrundande, lyssnande. Ta med dig din bibel och gärna penna och anteckningsblock
Fr 5	12.00	Lunchbön
Lö 6		
Sö 7	10.00	Bön inför gudstjänsten
	18.00	Sök stadens bästa. (Ekumenisk bön för staden i Pingstkyrkan, Jkpg.)
Må 8	12.00	Lunchbön
Ti 9	12.00	Lunchbön
On 10	12.00	Lunchbön
To 11	07.00	Morgonbön
	12.00	Lunchbön (i kyrkan och på Tändsticksområdet)
	18.30	Torsdagsbön
		Losvångsteam, Bön för olika konkreta böneområden. Den här kvällen ropar vi till Gud om vägledning inför framtiden.
Fr 12	12.00	Lunchbön
Lö 13	19.00	Worship Night och Rum för helande
Sö 14	10.00	Bön inför gudstjänsten

Bibeltext med tankar om böneinriktning för vecka två läggs ut i kyrkan och på hemsidan till helgen 6-7 april.

Välkommen med i bön och fasta.