

Samtalsfrågor söndag 4 oktober 2020

# Jesus är svaret

1. Börja med att återge det ni minns av predikan
2. Har du någon gång tvivlat på din frälsning?
3. Fördela ut följande bibelord, och läs sedan högt:
  - 1 Joh 3:1-3
  - Rom 8:16-17
  - Gal. 3:26
  - Gal 2:16
  - Gal 2:20-21
  - Rom. 3:23-28
  - Joh 1:12
4. Vad säger bibelorden om vårt barnskap i Herren? Vad säger bibelorden om rättfärdighet utifrån gärningar (egna prestationer) och nåd?
5. Erics första punkt var: **TVIVLA INTE PÅ DIN FRÄLSNING!** Eric sa:  
*Enskilda händelser får dig inte att tappa frälsningen eller rättfärdigheten från Kristus - däremot får vi lära oss av dessa, och ännu en gång fästa vår blick mot Kristus och försöka på nytt i vårt lärjungaskap. Tron leder till vår rättfärdighet inför Kristus, inte ett fläckfritt liv - för det kan ingen av oss uppnå. - Vad tänker ni kring detta?*
6. Eric hade 2 underrubriker till första punkten. Han sa att tvivel på vår frälsning leder till ett flertal saker, men 2 saker han lyfte fram var:

- DET HINDRAR DIG ATT BLI MER LIK JESUS.

Om vi tvivlar på att vi är Guds barn, kan vi aldrig växa i vårt barnskap. Då blir det som en identitetskris varje gång vi syndar. Om vår identitet & frälsning är kopplad till vid vi GÖR (gärningar/prestationer) får vi en identitetskris varje gång vi misslyckas leva upp till detta. Men om vår identitet är i vilka vi ÄR i Kristus (nåd), att vi ÄR Guds barn, då kan vi istället lära oss av våra misstag och göra upp med vår synd och fortsätta vår vandring med Kristus.

Att helgas är att bli mer lik Jesus.

Vad har du för förhållande till helgelse? Är det något du är bekant med? Vad tänker du när du hör ordet helgelse?

Att bli frälst och att arbeta på sin frälsning är 2 olika saker. Samtala om vad det är för skillnad mellan dessa.

Den andra underrubriken:

-DET BEGRÄNSAR DIN FRIMODIGHET.

Har du upplevt att du blir mindre frimodig att vittna i samband med att du syndat?

Vi vittnar om vem JESUS är. Vi pekar på JESU gärning, och inte våra. Därför kan vi vittna oavsett hur bra vi än anser att vi lever våra liv för stunden. För frälsningen grundar sig ju på tro och inte gärningar. Det är inte oss vi ska peka på, det är Jesus.

7. Vad behöver du göra för att mer sätta din identitet i ditt barnskap? Har du sagt ja till Jesus är du frälst! Hur kan du arbeta på din frälsning?
8. Avsluta med att be för varandra. Om du finns med som inte tagit emot Jesus som Herre - bekänn med din mun och tro i ditt hjärta och du kommer bli frälst! (Rom 10:9)