

Samtalsfrågor Jesus är vägen - till renhet

2020-02-16 - Eric Lacabanne

1. Börja med att återge predikan i korta drag
2. Var det något du fastnade för? Frågor eller funderingar som uppstod under predikan?
3. Kommer ni ihåg Eric's 3 punkter? (Gruset, Hata gruset, Jesu tvätt)
4. Eric's första punkt var "Gruset". Han hade en liknelse kopplat till att rengöra såret innan man tvättar det. Att plocka bort gruset i såret. Grus kan liknas vid olika saker i våra liv som står i vägen för vår relation med Jesus. Det kan vara girighet, avundsjuka, olika typer av missbruk, högmod etc. Tycker du det är svårt att identifiera "gruset" i ditt liv? Hur kan vi hjälpas åt att göra upp med "gruset" i våra liv? Hur går du tillväga?
5. Eric's andra punkt var: "Hata gruset". Psaltaren 97:10, Ords. 8:13. Eric sa: *Hata ondskan - inte verktyget som djävulen förvrider det genom.* Vad är era tankar kring detta? Varför är det viktigt att hata det onda i våra liv? "Gruset"
6. Tredje punkten var: "Jesu tvätt". Läs 1 Joh 1:7-9. Den enda som kan tvätta dig ren från din synd är Jesus Kristus - han som betalade priset. Jesus är vägen till renhet - det finns ingen annan väg. Hur mycket du än själv försöker leva ett rent liv, kommer du inte lyckas. Hur kan vi låta Jesus få tvätta oss rena?
Bibelordet i 1 Joh. 1:7-9 skriver att vi ska bekänna våra synder. Har du någon du har förtroende för att bekänna dina synder för?
7. Finns det något "grus" vi ska be för i ditt liv?
8. Övriga frågor?
9. Be göra för varandra att Jesus uppenbarar vad det är för "grus" i ditt liv, och hur du kan göra upp med det - samt öppna upp dig för Guds ofattbart stora nåd och låt Jesus tvätta dig ren. Amen!