

Samtalsfrågor predikan 2018-12-02

”Lös dem och led dem till mig”

1. Börja med att försöka återge predikan.
 - Vad talade till dig?
 - Var det något Gud utmanade dig i?
2. Läs texten tillsammans: Matteus 21:1-11
 - Vad tänker du kring denna text? Var är era spontana tankar/reflektioner kring texten?
3. Erics första punkt var: **Lös dem och led dem till mig!**

Eric kopplade detta till lärjungarna som Jesus sände ut för att lösa ångfölen och föra dem till Jesus. Han talade om att vi är kallade att vara med och lösa människor och leda dem till Jesus. Men också att det finns saker i våra liv som vi behöver lösa. Det finns saker som vi kan fastna. Kontrollbehov, avundsjuka, girighet, beroende av olika slag m.m.

 1. Vilka människor tänker du på som behöver bli lösta och föras till Jesus? Vilka människor i din omgivning känner ännu inte Jesus som behöver bli lösta?
 2. Finns det något du behöver bli löst från? Vad har du lätt att ”fastna” i? Vad är det för saker som kan hålla dig tillbaka?
 3. Eric talade om att vi är kallade att vara fredsambassadörer för Guds rike i denna värld. Att vi är kallade att presentera den frid som Jesus ger, inte den som världen ger. *Läs Johannes 14:27.* - Vad tänker ni kring detta? Hur kan vi presentera den sanna friden?
4. Erics andra punkt var: **Låt dig användas av Jesus!**
 - Har du exempel på när du blivit använd av Jesus?
 - Eric pratade om hur ofta djävulen vill intala oss att vi inte är bra nog att bli använda av Jesus. Håller du med? Har du egna erfarenheter? Kan ni komma på några exempel från bibeln på människor som blivit använda där det kanske inte är så ”tippat”?
5. Erics tredje punkt var: **Sätt staden i rörelse!**

I texten kan vi läsa att staden sätts i rörelse när Jesus kommer inridandes på åsnan och när folket lovsjunger Jesus. Eric menade att om vi är med och löser människor - inklusive oss själva - från det som håller människan fast, och vi låter oss användas av Jesus samt lovsjunger honom och ger honom ära - så kan vi få vara med och sätta människor, sammanhang, städer & nationer i rörelse. Vad tänker ni kring detta?

 - Vad/vilka skulle du vilja sätta i rörelse?
 - Finns det en risk att vi genom våra tvivel förminskar det Jesus kan göra genom oss?
6. Avsluta med att be för varandra om att ni får bli fria! Frihet har ett namn: namnet JESUS! Han kan lösa dig från vad du än sitter fast i. Kasta er på Honom!