

SAMTALSFRÅGOR TILL PREDIKAN

20180204

Tema: "I begynnelsen – skapade Gud."

Bibelord: 2 Tim. 3:16-17, 1 Mos. 1:1-5, Kol. 1:13-17.

1. Hjälp varandra att återberätta det ni minns av predikan! Dela gärna med er om det var något som talade extra starkt till er!
2. Bibeln hävdar att Gud är alltings upphov och centrum. Ser ni exempel på att vi idag sätter människan i centrum istället för Gud? Vilka effekter kan det få?
3. Vilka konsekvenser får det om Gud har skapat universum, jämfört med om slump och tillfälligheter skulle

vara den bakomliggande faktorn?

4. Är det verkligen lättare att tro på att allt har blivit till av en slump än att tro att det finns en Gud, en övermänsklig Designer bakom det hela? Varför/varför inte! Kan man tro på en Gudomlig Skapare utan att bli antiintelektuell?
5. Om vi är skapade till den store Skaparens avbilder så borde vi kunna förvänta oss att utveckla en ännu större kreativitet. Håller ni med om det? På vilka områden längtar du efter att bli ännu mer kreativ?
6. Ormen i lustgården ifrågasatte det Gud hade sagt och ifrågasatte Guds

karaktär, Hans godhet. På vilka områden kan vi känna igen den gamle ormens röst idag?

7. De första människorna valde att inte lita på Guds godhet och istället välja olydnadens väg. Vill du ge något exempel på ett tillfälle där du valde lydnadens eller olydnadens väg? Vilka blev konsekvenserna?
8. Fienden vill få oss att tvivla på Guds godhet. Vad gör det svårt för dig att tro på Hans godhet? Hur kan vi hjälpa varandra att våga tro på Guds godhet?
9. Be för församlingen och för varandra!