

SAMTALSFRÅGOR FRÅN SÖNDAGENS PREDIKAN 20200426

Tema: Vägens folk – ett folk på väg

Bibelord: Apg. 24:14, 2 Mos. 12:31, 37-38, 13:1-2, 13:4-10, 13:20-22, 1 Mos. 5:21-24, Hebr. 11:5-6, Fil. 1:21

1. Hjälp varandra att återberätta det ni minns av predikan! Dela gärna med er om det var något som talade extra starkt till er eller som ni reagerade negativt på!
2. Hur tänker ni kring Gamla Testamentet? Hur ser ni på att vi i en hel predikoserie tar vårt avstamp i en gammaltestamentlig bok?
3. Den här predikoserien handlar om Vägens folk. Vad tror ni att det var som gjorde att de första kristna kom att kallas för Vägen? Hur tänker ni kring det namnet?
4. Predikans första punkt var att vi, som Vägens folk, ska lämna syndens Egypten. Hur tänker ni kring det? Varför tror ni att det nästan har blivit känsligt att prata om synd idag? Vad händer med en kyrka som inte talar om synd?
5. Predikans andra punkt handlade om att Vägens folk är ett folk på vandring. Vad säger det till oss som kristna idag?
6. Predikans tredje punkt handlade om att Vägens folk sätter Gud först. På vilket sätt kan vi praktiskt sätta Gud först i våra liv?
7. Predikans fjärde punkt konstaterade att Vägens folk kommer ihåg vad som skett. Judarna skulle aldrig glömma vad som hände den där märkliga påsknatten när de fick dra ut ur Egypten. På vilket sätt håller vi minnet av den kristna påsken levande? På vilket sätt kan vi hålla våra personliga vittnesbörd om vad Jesus har gjort i våra liv levande?
8. Predikans femte punkt var att Vägens folk vandrar ledda av den helige Ande. Hur kan vi, i det nya landskap som vi nu försöker navigera i, ännu mer låta oss ledas av Anden? Hur kan vi personligt utveckla vår relation till den helige Ande?
9. Predikans sjätte punkt handlade om att Vägens folk har ett underbart slutmål. Är det viktigt att vi håller undervisningen om himlen levande? Hur levande är den verkligheten för er? Hur tänker ni er himlen?